

# Wees gegroet Maria

Anton Kropivsek

*ad lib.*



Wees ge-groet Ma-ri-a, vol van ge-na-de, de Heer is met U.



Gij zijt de ge-ze-gen-de on-der de vrou-wen, en ge-ze-gend is



Je-zus de vrucht van Uw schoot. Hei-li-ge Ma-ri-a, Moe-der van God,



Bidt voor ons zon-daars, nu en in het uur van on-ze dood, a-men.

(31-12-1982)

## Vers 1



De En-gel des He-ren heeft aan Ma-ri-a ge-bood-schapt en zij heeft ont-van-gen van de Hei-li-ge Geest.



Zie de dienst-maagd des He-ren, mij ge-schie-de naar Uw Woord.

## Vers 2



En het Woord is vlees ge-wor-den en Het heeft on-der ons ge-woond.



Bid voor ons Hei-li-ge moe-der van God, op-dat wij de be-lof-te van Chris-tus waar-dig wor-den.